

4.400 STAPPEN IN WAASMUNSTER

(ROUTE OP DE RUITER - 3,1 KM)

Start je wandeling op het kruispunt van de Podtsmeulen met de Oudeheerweg-Ruiter te Waasmunster. Wandel de Oudeheerweg-Ruiter in en volg deze tot aan het kruispunt met de Vortekoestraat. Hou links aan **1**. Je wandelt nu de Vortekoestraat in. Aan het begin van de Vortekoestraat vind je het kunstenterras met drankgelegenheid. Verderop in deze straat zie je rechts emoes en lama's. Volg deze straat tot aan het kruispunt met de Lange Veldstraat **2**.

Sla nu de Lange Veldstraat links in en wandel de straat uit tot aan het kruispunt met de Groenselstraat **3**. Ga hier naar links en wandel verder op de Groenselstraat. Vervolgens ga je op de T-splitsing naar links. Aan je rechterzijde zie je nu het 'Ruiterpleintje' met het standbeeld van de Zwarte Ruiter. Hou hier links aan. **4**. Je wandelt opnieuw de Oudeheerweg Ruiter in en bereikt zo het eindpunt van de wandeling.



LEGENDE

1 CM = 100 M
SCHAAL: 1:10.000

- Start- en eindpunt
- Tekstverwijzing
- Kerk
- Picknickplaats
- Speelterrein
- Parking
- Bezienswaardigheid

0 m 100 m 200 m 300 m

Voor vragen of opmerkingen bij een route kan je terecht bij de toeristische dienst van lokaal bestuur Waasmunster.

PRAKTISCHE INFO

P Er is **gratis parking** voorzien:
€ Vooraan in Podtsmeulen: 51° 11' 56,6" N, 4° 04' 28,6" E.
€ Vooraan in Oude-Heerweg-Ruiter: 51° 11' 92,6" N, 4° 05' 24,1" E.

Bus De wandeling is bereikbaar via **openbaar vervoer**: Op 400 m van het startpunt bevindt zich een bushalte (Waasmunster Ruiter). Meer info op delijn.be.

Stap De route is in totaal **3,1 km** (4.400 stappen).

Op/af De wandeling bevat een **hoogteverschil** van 6 m.

Wandelen De wandelroute is **bewegwijzerd** met bordjes.

Wandelen De wandeling is **toegankelijk** voor rolstoelen en kinderwagens.

Eten/Drinken Er is een **eet- en drankgelegenheden** op de route aanwezig.

Checklist Deze wandeling is uiterst **geschikt** voor kinderen, want er zijn 2 speeltuinen aanwezig.

Info Er kan **info** verkregen worden aan de vrijetijdsbalie in De Meermin, Abdij Van Roosenberglaan 6, 9250 Waasmunster.

Dieren **Dieren** moeten gedurende de hele route aan de leiband.

RESPECTEER ONDERWEG ANDERMANS EIGENDOM, LANDBOUW EN NATUUR EN LAAT GEEN ZWERFVUIL ACHTER.



Ga je liever op stap met de smartphone? Scan de QR-code om de route digitaal te raadplegen.



DE ZWARTE RUITER



EXOTISCHE DIEREN - EMOES & LAMA'S



EXPOTERRAS EN ZOMERBAR

De 'Zwarte Ruiter' is de vroegere benaming van het gehucht 'Ruiter' in de gemeente Waasmunster. De wijk wordt begrensd door de Oudeheerweg-Ruiter (de voormalige Hoge Heerweg Gent-Antwerpen), en de Neerstraat of Lage Heerweg. De Sousbeekstraat is de hoofdweg van de wijk. 'Zwarte Ruiter' verwijst naar de gelijknamige herberg die destijds (gaat terug tot 1734) aan het kruispunt met de Oudeheerweg was gelegen. De herberg ontleende dan weer zijn naam aan de lokale legende over de moordzuchtige bendeleider te paard die de streek teisterde.

De legende gaat als volgt: In Waasmunster waren moordenaarsputten. Daar lagen altijd rovers op de loer, die bladeren over de putten hadden gelegd en een koordje over de weg hadden gespannen. Wanneer 's avonds iemand tegen dat koordje liep en in de put viel, rinkelde er een belletje. De moordenaars kwamen dan tevoorschijn om hun slachtoffer te doden. Op een dag was er een vroedvrouw in de put gevallen. De moordenaars lieten haar gaan nadat ze had beloofd aan niemand iets te zullen vertellen. Onderweg liet de vroedvrouw echter witte boontjes vallen. Op haar sterfbed vertelde ze wat ze op die dag had meegemaakt. Tientallen gewapende mannen zijn dan naar de putten getrokken om de rovers na een bloedig gevecht uit de weg te ruimen.

De leider van die moordenaarsbende reed altijd op een zwart paard, waardoor hij 'de Zwarte Ruiter' werd genoemd. Naar aanleiding van de herinrichting van het pleintje in het centrum van de Ruiter, heeft het gemeentebestuur in 2003 opdracht gegeven aan Koenraad Rossaert, inwoner van Waasmunster, om een kunstwerk hierover te maken. Het kunstwerk, genaamd "De Zwarte Ruiter" is een werk in brons.

Naast koeien en paarden kom je tijdens deze wandeling ook exotische dieren tegen, meer bepaald lama's en emoes. Deze dieren bevinden zich op een weiland in de Vortekoestraat. Lama's kennen hun oorsprong in Zuid-Amerika, meer bepaald in de Andes van Ecuador, Peru, Bolivia en Chili.

De lama, ook wel schaapkameel genoemd, is familie van de kameelachtigen. Deze dieren voeden zich met allerlei planten en grassen die ze vinden in het Andesgebergte. Traditioneel werden ze gebruikt als lastdier en als leverancier van wol voor het maken van kleding en allerlei ander textiel. In Europa worden deze dieren voornamelijk gehouden als gezelschapsdier en ook voor de wolproductie.

Emoes zijn loopvogels en zijn op uitzondering van de struisvogel de grootste levende vogelsoort. Ze hebben hun oorsprong in Australië waar ze voornamelijk voorkomen in de steppen en savannen. Men noemt ze soms ook nomadische vogels omdat ze de regen achterna trekken op zoek naar voedsel zoals bessen, zaden, bloemen, wormen, ...

Ze kunnen vrij grote afstanden afleggen op een stevig tempo. Mannetjes en vrouwtjes zijn moeilijk te onderscheiden van elkaar.



Koenraad is een selfmade beeldhouwer/bronsgieter. Waasmunster mag zich trotse eigenaar noemen van verscheidene werken van hem: op Sombekedries staat Edmond Verstraeten met zijn blote voeten in het gras, voor het kasteel Blauwendael staan 2 componisten mijmerend naar de vijver te kijken en op het Ruiterplein trekt de mysterieuze Zwarte Ruiter voorbij.

Ook hier vind je een Rossaert: in de Antwerpse Zoo staat een bronzen sneeuwuil van zijn hand, in Stekene knielt Sint-Amelberga voor de kerk en in de Clinge tref je De Smokkelaar aan. Op Place Saint-Jacques in Parijs is de buste van de Vlaamse dichter Emile Verhaeren te bewonderen.

Koenraad heeft eerder zijn sporen ook verdiend op andere kunstgebieden: de Ebesprijs voor grafiek, gouden medaille voor olieverfschilderijen, zilver voor aquarelleren.

Ben je benieuwd? Zin om eens langs te komen? Koenraad verwelkomt je in zijn beeldentuin bij goed weer op vrijdag, zaterdag en zondag van 15.00 uur tot 19.00 uur. Leuk om tijdens je wandeling, fietstocht of uitstap eens te verpozen tussen de bronzen beelden in de aangenaam verwilderde tuin van deze kunstenaar en misschien een praatje met de man te slaan. Je kan het expoterras/tuinbar ook op een andere dag in de week reserveren voor je wandelclub, fietsclub, vereniging...

4.400 STAPPEN IN WAASMUNSTER

(ROUTE OP DE RUITER - 3,1 KM)

WANT ELKE STAP TELT

WWW.1000OSTAPPEN.BE



WANT ELKE STAP TELT